

Nu styr vi kosan hemåt, till kanske regn och slask och snö

Och det är alltid vemodigt att av varandra ta adjö

Kanske fälles också en och annan liten tår

Stort tack till er alla och ett fortsatt Gott nytt år.

Önskar Karin, Benny, Ann-Charlotte, Johan o Michelle

Hanqvist

Facebooksidan: SydAfrikaJulresan

Till Kapstaden sen for vi, med många fina vyer

Och under resan behövdes aldrig paraplyer.

Till Taffelberget kom vi upp, fin utsikt sedan dimma

Och köa kallt för nedfärd fick vi, minst en timma

Från Marcos Place afrikanska rytmer nådde oss

Jan, Inger och Madi var först med att skaka loss

Vi lämna´ President och kom till härliga Asara

Nog kände många då "här är gudagott att vara"

Sen blev det vinprovningar, gott vin i långa banor

Det gäller nu att hemma kunna ändra dessa "vanor"

Under resan har vi Ulf och Carola kunnat hylla

Vem hade trott att dessa båda 60 skulle fylla?

Julian och Titti hade också födelseda´

Även de fick av oss 4-faldigt hurra

Vår avskedsmiddag blev stor fest med grill och mycket skumpa

Och nästan hela gänget dansa runt och gjorde jumpa.

Verser från

Sydafrikaresan julen 2015.

Vi kom ifrån Malmö, Stockholm, Göteborg

För att resa till ett land som en gång haft stor sorg

När vi nu lämnar detta vackra land

Är det många som knutit nya vänskapsband.

Vi landa i Johannesburg, skrynkliga och trötta

Där blev vi av Sonet, Deanna och Madi vänligt mötta.

Vårt första stopp blev Walkersons hotellet

Trots regn sade många "vi vill stanna på det stället"

Men vi for vidare för att uppleva safari

Nåt som de flesta av oss aldrig har varit

Elefanter och lejon och bufflar och rhino

Några fick se big five, det var väl fine, oh

Sen bar det av till vackra staden Knysna

Visst var väl det plejset väldigt "najs va?"

Featherbed, Plettenberg och bad i oceanen

Och ute på lagunen guppade julgranen.