

JULRESAN i SYDAFRIKA av Uno Hansson 2016-01-01

Melodi från "Rövarvisan, i Kamomilla stad"

RESAN

Vi lämnade ju Sveriges land
och skulle ut å resa
Landa i Johannesburg
Båd trötta, lite vresa

Då tändes plötsligt glädjens hopp
Ty Sveriges flagga den gick opp

För alla så gör dom ju livet så lätt
Både Madi, Deanna o vår Sonet

KNYSNA

Vi for sen till en härlig stad
fast än med konstig stavning
och åter blev ju livet lätt
med drink och lite tvagning

En struts o lite grottor sen
Lämna' ingen större men

För alla så gör dom ju livet så lätt
Både Madi, Deanna o vår Sonet

FRAMKOMST

Vår resväska gick upp i rök
Sen dess har ingen burit
Kämpat hårt å ryggen krökt
Ja kanske rentav svurit

Nä, allting bara rullar på
när kvalité har hög nivå

För alla så gör dom ju livet så lätt
Både Madi, Deanna o vår Sonet

KAPSTADEN

I Kapstaden vi firade vår jul
Med vissa fröjder
Så skumtomtar och linbana
De lyfte oss till höjder

Där ingen i vår kalla nord
Sett Taffelbergets smörgåsbord

För alla så gör dom ju livet så lätt
Både Madi, Deanna o vår Sonet

SAFARI

Rakt ut i sköna Afrika
Så styrde vi nu färden
Och hamnade i tält som
Var, ej av denna världen

Och djungelns alla vilda djur
Dom satt ju inte ens i bur

För alla så gör dom ju livet så lätt
Både Madi, Deanna o vår Sonet

AVSLUTNING

Resan börjar med ett steg
Den måste också sluta
Så när jag dessa orden skrev
jag börjar nästan tjuta

Så hem vi måste det är sant
Men resan går nog elegant

För alla så gör dom ju livet så lätt
Både Madi, Deanna o vår Sonet